



# ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

## Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων

### πρώην ΔΕΚΟ - Τραπεζών



ΑΡ. ΦΥΛ. 22, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος όρ., ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210 5240280, e-mail: pssdeko.trapezon@yahoo.gr, site: pssdekotrapezon.gr

## ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

**Δ**υστυχώς και αυτή η έκδοση κινείται στο ίδιο δυσμενές περιβάλλον, με τα προβλήματα στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και οι αντοχές του λαού να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όριά τους, η κυβέρνηση συνεχίζει προκλητικά να επαναλαμβάνει το «όλα καλά». Με τον υπουργό Υγείας να δηλώνει: «Οτι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Τώρα τη λύση θα δώσει το εμβόλιο...»

συνθήκες τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Οχι όμως για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού.

Μια μεγάλη γκάμα μέτρων που αφορούν τη διαχείριση προς όφελος της μεγαλοεργοδοσίας, αυτής καθ' αυτής της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.

Με τις ΠΝΠ που εκδόθηκαν στη διάρκεια του πρώτου κύματος και έγιναν νόμοι μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, προβλέπονται μεταξύ άλλων νέα αντεργατικά «εργαλεία» για τη διεύθυνση και οργάνωση του χρόνου εργασίας, τη γενίκευση της εξ αποστάσεως εργασίας, την παραπέρα ελαστικοποίηση των όρων δουλειάς, τη μεταβολή της εργασιακής σχέσης χωρίς το αφεντικό να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.

Μια δεύτερη ομάδα μέτρων αφορούν «εκσυγχρονισμούς» και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του «επιχειρηματικού κλίματος», συμπληρώνοντας την παλιότερη νομοθεσία σε ζητήματα διευκόλυνσης των επενδύσεων.

Ένας τρίτος άξονας στο αντιλαϊκό της έργο αφορά την παραπέρα περιστασιακή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών, με στόχο να μπουκιάσουν στην διεκδίκηση και στη μαχητική έκφραση της λαϊκής δυσανεξίας από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Εχουμε νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, νέα κατασταλτικά μέτρα στο όνομα της προστασίας της υγείας, νέα σχέδια για περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος.

Ακόμα και τώρα, που καταρρίπτεται το παραμύθι της «πετυχημένης διαχείρισης της πανδημίας», η κυβέρνηση αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας και προστασίας του λαού σε κρίσιμους χώρους, όπως σε χώρους δουλειάς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

**Το δίλημμα για εμάς είναι επομένως καθαρό: Θα ανεχτούμε να γίνονται η υγεία, η ζωή και τα δικαιώματά μας συντρίμια στα γρανάζια μιας πολιτικής που ετοιμάζει τον επόμενο κύκλο κερδοφορίας για το κεφάλαιο; Ή θα βγούμε μπροστά με τις διεκδικήσεις μας, προσαρμόζοντας σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες τον αγώνα μας, ενάντια στη βαρβαρότητα που μας παρουσιάζουν ως κανονικότητα;**

## ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

**Ε**κθεση Πισσαρίδη, η έκθεση που «δεν μασάει τα λόγια της», που αποτελεί «μεταρρυθμιστική πρόκληση» και που «μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας». Που «δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης», αφού έχει τη σφραγίδα κάποιων «ειδικών», ης και δεν είναι οι ίδιοι και οι προτάσεις τους στρατευμένοι με τα ταξικά «θέλω» του κεφαλαίου.

Τα παραπάνω είναι μερικά από όσα εντάσσονται στην κυβερνητική προπαγάνδα για το «σχέδιο Πισσαρίδη» που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό. Επιχειρεί η κυβέρνηση την υποταγή του λαού στις νέες θυσίες για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ταυτόχρονα καλλιεργεί την παθητική στάση «αναμονής» για τις καλύτερες τάχα μέρες, για τις οποίες... μοχθεί η κυβέρνηση. Η συνταγή τους βγάζει μάτι:

- Μπορεί το «θωρακισμένο σύστημα Υγείας» να αποδείχθηκε διάτρητο, αλλά η κυβέρνηση είναι «ακούραστη» στις μεταρρυθμίσεις, οπότε... τα καλύτερα έρχονται.

- Μπορεί η τραγωδία με τις ΜΕΘ να αποκαλύπτει την εγκληματική πολιτική του «κόστους - οφέλους», αλλά η κυβέρνηση είναι «έτοιμη» για την παραλαβή και διάθεση του εμβολίου, οπότε... υπομονή.

- Μπορεί ο λαός να υποφέρει, αφού βλέπει το εισόδημά του να εξαφανίζεται και την ανεργία να εκτοξεύεται, αλλά πάλι πρέπει να κάνει υπομονή, γιατί η κυβέρνηση «οπλίζει» για να φέρει την ανάκαμψη.

Η προσπάθεια λοιπόν να στρατευτεί ο λαός στηρίζεται σε υποσχέσεις για το «ξέφωτο» που έρχεται μετά την πανδημία και το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, «θα μας βρει έτοιμους για δυναμική επιστροφή», αφού «ευτυχώς» από τώρα παίρνονται μέτρα και προετοιμάζεται το έδαφος, όπως με το «σχέδιο Πισσαρίδη» και τις μεταρρυθμίσεις του.

Και, βέβαια, όσους «δεν καταλαβαίνουν» ότι πράγματι έρχεται αυτό το λαμπρό μέλλον και επιμένουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, τους περιμένουν οι «αύρες» της αστυνομίας, τα γκίλοπ των ΜΑΤ, οι συλλήψεις και οι απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων, ένας κλιμακούμενος αυταρχισμός.

Η κυβέρνηση λοιπόν αξιοποιεί ένα μείγμα καταστολής και ιδεολογικής επίθεσης για την καλλιέργεια της παθητικής αναμονής, σε συνθήκες όμως που η λαϊκή δυσανεξία όλο και φουντώνει. Όπως καταγράφεται σε σχετικές έρευνες, οι οποίες φαίνεται να προβληματίζουν τα αστικά επιτελεία, κυρίαρχο συναίσθημα του λαού είναι ότι «η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση» ή ότι η κρίση δεν είναι μια «έκτακτη κατάσταση» που θα περάσει άμεσα, σε αντίθεση δηλαδή με όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Το μόνο εξασφαλισμένο που θα έχουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα, από μια τέτοια στάση είναι ότι θα επιστρέψουν σε πιο δυσμενή θέση απ' ότι εκεί απ' όπου ξεκίνησαν. Εχοντας επιπλέον αυτή τη φορά:

Μια πανδημία που θα έχει στοιχίσει εκατοντάδες ζωές στο λαό, ο οποίος καλείται να τα βγά-

λει πέρα με αυτό το σύστημα Υγείας, τα όρια του οποίου έχουν ξεπεραστεί.

Με κουτσουρεμένα δικαιώματα, στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης. Με μια εργοδοσία πιο εξοπλισμένη από ποτέ, αφού στα μνημονιακά μέτρα που έχει στα χέρια της προστίθενται και νέα δοκιμασμένα «όπλα», όπως η τηλεργασία, η απελευθέρωση των απολύσεων, η ασυλία της απληρωσιάς, τα 10ωρα, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι περιορισμοί στη δράση των σωματείων Κ.Ο.Κ.

Με ένα σύστημα Υγείας σε χειρότερη κατάσταση από ότι το βρήκε η πανδημία, ακόμα πιο ευάλωτο σε έκτακτες καταστάσεις. Ειδικά το τελευταίο φαίνεται τόσο με το νέο τσεκούρι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2021 όσο και από τη συσσώρευση άλλων ασθενειών λόγω της μετατροπής του συστήματος Υγείας σε σύστημα «μίας νόσου»...

Αιφώστε και ο πιο δύσπιστος μπορεί να καταλάβει ότι το σημερινό χάλι, με το λαό να είναι εκτεθειμένος στην πανδημία, με την εργασιακή ζούγκλα να γίνεται «κανονικότητα» και την ανασφάλεια να θριαυφύει, δεν είναι αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας του συστήματος την οποία τώρα θα διορθώσει η κυβέρνηση. Η οικονομική κρίση, η κυνική ανικανότητα όλων των καπιταλιστικών συστημάτων Υγείας να υπερασπιστούν την ανθρώπινη ζωή, η ένταση της εκμετάλλευσης είναι αποτελέσματα της φυσιολογικής λειτουργίας του συστήματος.

Είναι δηλαδή αποτελέσματα της λειτουργίας ενός συστήματος που κριτήριό του έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους - ή, όπως το λέει πιο κομψά η κυβέρνηση, τη «διευκόλυνση επενδύσεων», την «άνοδο της ανταγωνιστικότητας».

Ούτε «σχέδια» ούτε «αντισχέδια» έχει λοιπόν ανάγκη ο λαός για την υλοποίηση μιας πολιτικής που τον τσακίζει. Μιας πολιτικής που στηρίζεται στην πιο φθηνή εργατική δύναμη, στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, στη μετατροπή της χώρας σε «κόμβο» επικίνδυνων γεωπολιτικών σχεδιασμών για την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης.

Οι ανάγκες των εργαζομένων, και πολύ περισσότερο οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ικανοποιηθούν, δεν μπορούν να χωρέσουν στις «μεταρρυθμιστικές προκλήσεις» του κεφαλαίου, σαν αυτές που παρουσιάζονται από τις επιτροπές των «σοφών» απολογητών του. Αντίθετα, αυτές οι ανάγκες, όπως για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για ένα σύστημα Υγείας που θα στηρίζεται στην ολόπλευρη προστασία του λαού με ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για μόρφωση και δικαιώματα, ασφυκτούν στο σημερινό σάπιο σύστημα.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Συντακτική Επιτροπή έχουν αγωνιστικό εύρημα για όλους. Το 2021 με υγεία για όλους.**



## Η ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**Κ**εντρική θέση στο σχέδιο της «Επιτροπής Πισσαρίδη» κατέχει το Ασφαλιστικό, με την παραπέρα προώθηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, αφού, όπως λέγεται, «**το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι μοχλός ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη**» και «**κεντρικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση καλείται να παίξει η κεφαλαιοποιητική ασφάλιση, η οποία αποτελεί βασικό μέρος της απάντησης στις δημογραφικές πιέσεις**».

Δηλαδή, βλέπουν στο Ασφαλιστικό ένα πεδίο άντλησης πόρων που θα στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους (στην έκθεση εκτιμάται ότι η «μεταρρύθμιση» «θα δημιουργήσει νέα αποθεματικά προς επένδυση ύψους έως και 99 δισ. σε 40 χρόνια»), ενώ με την εφαρμογή της κεφαλαιοποίησης το κράτος δεν θα δεσμεύεται για το αν θα δίνει συντάξεις, ούτε για το ύψος τους, αφού αυτό το δικαίωμα θα το «ασκούν» οι αγορές.

Θέτουν δε ως στρατηγικό στόχο της «μεταρρύθμισης» αυτό που έγινε και με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, δηλαδή τη «**σταδιακή αποκλιμάκωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ και τη μείωση της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του**».

Με οδηγό τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά πόρων από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα στο νέο ιδιωτικό, σημειώνοντας πως «**η ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του συστήματος προϋποθέτει μείωση της επιβάρυνσης από εισφορές που κατευθύνονται στον διανεμητικό πυλώνα (κύρια και επικουρική σύνταξη)**». Προς αυτή την κατεύθυνση, η υφιστάμενη επικουρική σύνταξη θα πρέπει να αλλάξει και στη θέση της να θεσπιστούν μηχανισμοί που λειτουργούν πλήρως κεφαλαιοποιητικά». Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται και η παραπέρα στήριξη των Επαγγελματικών Ταμείων και της ιδιωτικής Ασφάλισης ως πρόσθετων καναλιών ιδιωτικοποίησης.

### ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τριμηνιαία έκδοση  
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020  
Τιμή 0,01 Ευρώ

Γραφεία:

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος ΟΡ.,  
ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210 5240280,  
e-mail: pssdeko.trapezon.@yahoo.gr,  
site: www.pssdekotrapezon.gr

Συντακτική Επιτροπή: Το Δ.Σ.

Υπεύθυνος έκδοσης  
Ιωάννης Αθανασίου

## Συνεχίζεται το τσάκισμα συντάξεων και κοινωνικών δαπανών

**Μ**ειωμένη κατά **2,067 δισ. ευρώ (-12,4%)** θα είναι η **χρηματοδότηση των κύριων συντάξεων (ΕΦΚΑ)** από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2021 σε σύγκριση με φέτος, και αυτό παρά την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων το επόμενο έτος, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της απονομής οριστικών συντάξεων που εκκρεμούν χρόνια, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση.

Η μείωση αυτή, από τα 16,703 δισ. ευρώ το 2020 στα 14,636 δισ. το 2021, αν και εξηγείται κατά ένα μέρος από την καταβολή φέτος των αναδρομικών σε συνταξιούχους ύψους 1,4 δισ. ευρώ (αποφάσεις ΣτΕ), εντούτοις είναι μεγαλύτερη ακόμα και από την κρατική χρηματοδότηση για συντάξεις το 2019 κατά 204 εκατομμύρια ευρώ (14,840 δισ. το 2019). Σημειώνεται πάντως ότι στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται και η κάλυψη των συντάξεων του Δημοσίου ως εργοδότη και δεν αποτελούν καθαρή χρηματοδότηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση και εδώ αποτυπώνεται η διαρκής τάση για μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς την Κοινωνική Ασφάλιση, που συμβαδίζει με τη διαρκή μείωση συνολικά των συντάξεων εξαιτίας των διαχρονικών ανατροπών. Οσον αφορά το κονδύλι των επικουρικών συντάξεων, είναι μειωμένο κατά 127 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχέση με φέτος, δείχνοντας και εδώ τη διαρκή τους συρρίκνωση.

Πάντως και του χρόνου, παρά τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με βάση τον προϋπολογισμό, **το συνολικό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) παρουσιάζεται θετικό και θα έχει πλεόνασμα 754 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων σε βάρος των κοινωνικών αναγκών συνεχίζεται και αυτή απρόσκοπτα**. Απ' αυτό το πλεόνασμα τα 418 εκατ. ευρώ θα τα παρουσιάσει ο ΕΦΚΑ.

Και ενώ οι συντάξεις και γενικά οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας συνεχίζουν να συρρικνώνονται, για άλλη μια χρονιά οι συνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να καταβάλουν **το χαράτσι της Εισφοράς Αλληλεγγύης προς το ΑΚΑΓΕ**, το οποίο το 2021 θα αυξηθεί στα 394 εκατ. ευρώ από 360 εκατ. φέτος. Ένα ετήσιο χαράτσι που η κυβέρνηση με βάση τους σχεδιασμούς της θα το χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων και να καλύψει το «κόστος μετάβασης»,

**Καταβολή όλων των παράνομα παρακρατηθέντων ποσών (αναδρομικά) με πολιτική απόφαση, που θα ισχύει για όλους τους συνταξιούχους.**

προκειμένου τα κοράκια του χρηματοπιστωτικού τζόγου και οι καπιταλιστές να βάλουν στο χέρι τους πόρους της Κοινωνικής Ασφάλισης.

## Δέκα προς ένα

**Κ**ε «παχείς τίτλους» παρουσίασε ο Τύπος την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την επιστροφή ενός μέρους από τα κλεμμένα αναδρομικά των συνταξιούχων, κρύβοντας ότι με την απόφαση αυτή η κυβέρνηση θέλει να βάλει ταφόπλακα στις απαιτήσεις των συνταξιούχων για όλες διαχρονικά τις περικοπές και τις μειώσεις. Λίγο πιο δίπλα, όμως, στις «σομόν σελίδες», περιγράφοντας το σχέδιο του προϋπολογισμού, οι ίδιοι «αναλυτές» διαπίστωναν πως μια από τις βασικότερες πηγές εσόδων που προβλέπονται για το 2021 είναι η φορολόγηση των αναδρομικών! Σύμφωνα μάλιστα με τους υπολογισμούς τους, περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχοι των επιστροφών θα πρέπει του χρόνου να πληρώσουν αναδρομικό φόρο και εισφορά αλληλεγγύης που μπορεί να φτάνουν και το 30% των όσων θα πάρουν φέτος! Αν σε αυτά προστεθούν η ακρίβεια και τα υπόλοιπα χαράτσια, μιλάμε για... τον ορισμό του «ένα σου δίνουν, δέκα σου παίρνουν». Οι συνταξιούχοι δεν είναι βέβαιοι οι μόνοι, αφού την ίδια εικόνα του «φουσκωμένου λογαριασμού» για τα ελάχιστα ψίχουλα που πετάει σήμερα η κυβέρνηση, θα βρουν μπροστά τους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πάει λέγοντας, σε αντίθεση με φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές και τα προνόμια που περιγράφει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Την ώρα λοιπόν που η ΝΔ «ράβει το κουστουμάκι» και τσακώνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ για το αν ο λαός θα πληρώσει το μπιλιετάκι μαζεμένο ή σε δόσεις, ο λαός έχει μια επιλογή: Να το γυρίσει στους αποστολείς πάραυτα.

## Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ



Ακούω καθημερινά τις δηλώσεις των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, για την επάρκεια των κλινών ΜΕΘ, οι οποίες φθάνουν στον αριθμό 1200.

Ταυτόχρονα οι ειδήσεις αναφέρουν σοβαρά προβλήματα ανεπάρκειας των κλινών, που φθάνει το σύστημα υγείας στα όρια του. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αφού οι ασθενείς στις ΜΕΘ είναι 600 και όπως μαθαίναμε στην αριθμητική 1200-600= 600 υπόλοιπο, πως γίνεται να μην επαρκούν οι ΜΕΘ.

Συμπέρασμα κάτι στο σχολείο μας έμαθαν λάθος και 1200-600 το σωστό είναι 0 (μηδέν)

Η μήπως τρέχει κάτι άλλο;

## Από τη δράση του Συλλόγου μας

Με το νέο LOCK-DOWN τον μήνα Νοέμβρη είχαμε και έχουμε δυσκολία να κινητοποιηθούμε άμεσα μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Είμαστε λοιπόν σε ετοιμότητα και μόλις ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη



θέση άμεσα θα κινητοποιηθούμε και θα βρεθούμε ξανά στους δρόμους του αγώνα, γιατί είναι γνωστό στους πάντες, ότι αντισυνταξιοχικό, αντιλαϊκό μέτρο μέχρι σήμερα αποκρούσαμε ή καθυστερήσαμε, ότι καταφέραμε να κερδίσουμε έγινε κάτω από την πίεση του αγώνα.



Δεν χαριστήκαμε σε καμιά κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το πώς η ίδια αυτοπροσδιοριζόταν.

Δεν ρίξαμε τους συνταξιούχους στις αυταπάτες των δικαστικών αγωγών, ένα δρόμο

ατελέσφορο και παραπλανητικό, που βολεύει τόσο τις κυβερνήσεις αλλά και γεμίζει τις τσέπες των επιτηδίων των μεγαλοδικηγορικών γραφείων που θησαύρισαν.

• **Πανατική συγκέντρωση** στην πλατεία Κλαυθμώνος πραγματοποιήσαν οι συνταξι-



ούχοι, απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας και να αποδοθούν άμεσα σε όλους τα αναδρομικά από τις περικοπές στις συντάξεις τους, χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα.

«Δεν τους χαρίζουμε τις συντάξεις μας, την υγεία, τη ζωή μας. Τα πληρώσαμε. Τα δικαιούμαστε. Τα απαιτούμε», το μήνυμα που έστειλαν οι συνταξιούχοι.

## ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Με τη σταθερή και επί δυο χρόνια συνεχή παρέμβαση του Συλλόγου μας προς όλους τους αρμόδιους φορείς (Ταμείο Αρωγής ΟΤΕ, ΕΦΚΑ, Υπουργείο, Βουλή), επιλύθηκε οριστικά το αίτημα συναδέλφων από τον ΟΤΕ για αναγνώριση του αναγκαίου χρόνου προϋπηρεσίας και τη λήψη της επικουρικής τους σύνταξης από την ημερομηνία καταβολής της κύριας σύνταξής τους.

Η άρνηση των αρμόδιων υπηρεσιών να δώσουν λύση στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων από τον ΟΤΕ, ώστε να αναγνωρίσουν τον αναγκαίο ελάχιστο χρόνο προϋπηρεσίας και να λάβουν κανονικά την επικουρική τους σύνταξη, οδήγησε το Σύλλογό μας να ζητήσει την κατάθεση νέας τροπολογίας, αίτημα που υιοθέτησε το ΚΚΕ, καταθέτοντάς την στις 23/11/2020.

(Περισσότερα στο site του συλλόγου).



Χρόνια πολλά και καλή λευτεριά.

**Ν**α αντιτάξουν στον κρατικό προϋπολογισμό, που είναι «προσαρμοσμένος στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων», τις δικές τους ανάγκες, τα αιτήματα για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων, της υγείας και της ζωής του λαού, καλεί τους εργαζόμενους και τα σωματεία το **Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο**.

«Την ώρα που η χώρα μετρά εκατοντάδες νεκρούς τη μέρα από την πανδημία και η φτώχεια εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διαχειριστεί την κρίση σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων», σημειώνει στην ανακοίνωσή του με αφορμή τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2021. «Τα νούμερα του κρατικού προϋπολογισμού είναι αδιάψευστος μάρτυρας του τι έχει ακόμη να περάσει πάνω από τις πλάτες της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων», τονίζει το ΠΑΜΕ και αναφέρεται αναλυτικά στις περικοπές στις δαπάνες Υγείας, στη μείωση των κονδυλίων του υπουργείου Εργασίας με την οποία πετσοκόβονται συντάξεις και επιδόματα ανεργίας και στραγγαλίζονται τα ασφαλιστικά ταμεία, στην αύξηση των έμμεσων φόρων που επιβαρύνουν το λαό.

«Συνεχίζουμε αγωνιστικά», τονίζει το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «μπροστά στην κατάθεση ενός αντιλαϊκού προϋπολογισμού, οι εργαζόμενοι έχουμε καθήκον να αναδείξουμε και να παλέψουμε για τις δικές μας ανάγκες. Να κλημακώσουμε την πάλη μας κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και εργοδοσίας. Να μην αποδεχτούμε τη λογική του μικρότερου κακού, ή μιας δήθεν φιλολαϊκής διαχείρισης που πρότειναν άλλες δυνάμεις και η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ. Η πανδημία απέδειξε σε όλο τον κόσμο ότι τα αδιέξοδα του καπιταλισμού κοστίζουν σε ζωές και σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζόμενους και το λαό. Η εργατική τάξη είναι ανάγκη να παλέψει για δημόσιο, καθολικό και δωρεάν σύστημα Υγείας, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνο-

## ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

### Ανακοίνωση για τον νέο αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό

λογίας. Για την κάλυψη των αναγκών μας που εμποδίζουν οι εργοδότες και τα κέρδη τους».

Καλεί τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν:

- Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Κέντρα Υγείας πλήρως εξοπλισμένα με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με πλήρες ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο υγειονομικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.
- Να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όλοι οι φόροι που ληστεύουν τα εργατικά, λαϊκά νοικοκυριά, όπως ο ΕΝΦΙΑ.
- Αφορολόγητο για τους εργαζόμενους, ατομικό 20.000 ευρώ με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να φορολογηθεί το κεφάλαιο με 45% στα κέρδη του.
- Την αύξηση με νόμο του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
- Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης και 14ης σύνταξης, που είναι χρήματα δεδουλευμένα, χρήματα των ίδιων των εργαζομένων, των συνταξιούχων.
- Μέτρα για να υποχρεώνονται οι εργοδότες να πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους τους μισθούς των εργαζομένων και τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να σταματήσει το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς.
- Να δοθούν πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές.
- Να μην περικοπεί το Δώρο Χριστουγέννων, να δίνονται σε όλους τους εργαζόμενους το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας.
- Μέτρα προστασίας όλων των ανέργων, με επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού, χωρίς όρους ή προϋποθέσεις.

## ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

**Μ**ε ένα κατεβατό «12 ερωτήσεων και απαντήσεων» για το «Νέο δημόσιο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νέους εργαζόμενους», που έδωσε χτες στη δημοσιότητα, ο υπουργός Εργασίας επιχειρεί να κωδικοποιήσει την απατηλή προπαγάνδα της κυβέρνησης για την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Ουσιαστικά, πάνω στη βάση αστήρικτων ισχυρισμών και ψεύτικων υποσχέσεων, επιχειρείται να στρωθεί το έδαφος για τη νέα αντιασφαλιστική επίθεση, σε βάρος ειδικά της νέας γενιάς, αλλά και των ήδη συνταξιούχων και ασφαλισμένων. Επιβεβαιώνεται ότι και μέσα στις συνθήκες του lockdown και του «σιδηπτηρίου» που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση, «τρέχει» η προετοιμασία της για όλες τις νέες αντιιθαϊκές ανατροπές.

Οι δώδεκα ερωτήσεις

1. Για ποιον λόγο γίνεται η μεταρρύθμιση;
2. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και πώς αυτό διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα των χωρών της ΕΕ;
3. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος επικουρικής ασφάλισης;
4. Τι ακριβώς αλλάζει με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης;
5. Η νέα επικουρική ασφάλιση καλύπτει συντάξεις χηρείας και αναπηρίας;
6. Η επικουρική ασφάλιση ιδιωτικοποιείται;
7. Πώς θα επενδύονται τα χρήματα των εισφορών;
8. Ποιες άλλες χώρες έχουν αντίστοιχα συστήματα ασφάλισης;
9. Οι επικουρικές συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων θα μειωθούν;
10. Τι αλλάζει για τους σημερινούς εργαζόμενους που παραμένουν στο υφιστάμενο σύστημα Επικουρικής Ασφάλισης;
11. Πώς θα χρηματοδοτηθεί το μεταβατικό κόστος από το παλιό στο νέο σύστημα;
12. Καταργείται η αλληλεγγύη των γενεών;

Ισχυρίζεται το υπουργείο πως η «μεταρρύθμιση» γίνεται για «να περιοριστούν οι κίνδυνοι του ασφαλιστικού μας συστήματος που απορρέουν από τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού». Πέρα από το γεγονός ότι η όποια «δημογραφική γήρανση» είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εντεινόμενη επίθεση σε βάρος των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, είναι τουλάχιστον πρόκληση την ώρα που πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν πεταχτεί εκτός παραγωγής γιατί αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, διακόσιες χιλιάδες νέοι επιστήμονες αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό, να επικαθύνονται τη «γήρανση» για να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης!

Οι πραγματικοί «κίνδυνοι» για το Ασφαλιστικό είναι η εισφοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων, οι απαλλογές και οι μειώσεις που τους διασφαλίζουν οι αστικές κυβερνήσεις, η ληηλασία των ασφαλιστικών ταμείων για τα κέρδη του ιδιωτικού τομέα Υγείας, η τεράστια ανεργία, η υποαπασχόληση και η «ευελιξία», οι χαμηλοί μισθοί, η «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία κ.ο.κ. Γι' αυτά, βέβαια, ο... «δωδεκάλογος» της κυβέρνησης δεν έχει κουβέντα.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, τα οποία καθημερινά γίνονται χειρότερα και με την παρέμβαση της κυβέρνησης (χτύπημα 8ωρου, απλήρωτες υπερωρίες, παραπέρα διευκόλυνση απολύσεων κ.τ.λ.) είναι πρόκληση και η αναφορά ότι με το νέο σύστημα «οι συντάξεις θα είναι μεγαλύτερες». Με τι άραγε θα πληρώσει ο νέος με τον μισθό των 300 και 400 ευρώ τις εισφορές του και ποια θα είναι η απόδοσή τους στον τζόγο του «κεφαλαιοποιητικού συστήματος» - που έτσι κι αλλιώς δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση για το ύψος της σύνταξης - όταν τα διαστήματα εργασίας θα εναλλάσσονται συνεχώς με διαστήματα ανεργίας και υποαπασχόλησης;

Ισχυρίζεται επίσης το υπουργείο ότι οι υφιστάμενες συντάξεις, όπως και οι μελλοντικές συντάξεις των σημερινών ασφαλισμένων άνω των 35 ετών, δεν θα μειωθούν και δεν επηρεάζονται από το νέο σύστημα. Όμως, σκόπιμα δεν απαντά, πώς θα πληρώνονται οι υφιστάμενες συντάξεις, όταν οι εισφορές των νέων συνταξιούχων θα κατευθυνθούν στον χρηματιστηριακό τζόγο; Περιορίζεται σε γενικές εκτιμήσεις του τύπου: «Το μεταβατικό κόστος απλώνεται σε βάθος χρόνου 60 ετών, με τα πρώτα χρόνια να είναι σχετικά χαμηλά», όταν ήδη εκτιμήσεις ανεβάζουν αυτό το κόστος στα 55 δισ. ευρώ και πλέον. Αντίθετα, ομοιογενείται πως το κόστος μετάβασης θα φορτωθεί και πάλη στις πλάτες του λαού, καθώς στην απάντηση του υπουργείου αναφέρεται πως αυτό «θα χρηματοδοτηθεί: (α) από το ΑΚΑΓΕ, το Ταμείο για την αλληλεγγύη των γενεών, το οποίο σήμερα έχει αποθεματικά που υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ και τα οποία διαρκώς αυξάνονται κατά περίπου 1 δισ. το χρόνο, και, (β) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό...».

Αντί λοιπόν τα κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ και ο τακτικός προϋπολογισμός να κατευθυνθούν στη στήριξη του δημόσιου συστήματος Ασφάλισης, θα ριχτούν για να καλυφθεί το κόστος της ιδιωτικοποίησης, ενώ οι συνταξιούχοι θα εκβιάζονται με τα ελλείμματα που θα εμφανίσει το σημερινό ΕΤΕΑΕΠ, δημιουργώντας τα πρόσχημα για νέες μειώσεις στις ήδη μίζερες επικουρικές συντάξεις.

Αποκαλύπτεται πως η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να ρίξει βορά στην ιδιωτικοποίηση 10 και πλέον δισ. του ΑΚΑΓΕ και κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από την αντιιθαϊκή φοροληψία, για να πετύχει την ιδιωτικοποίηση. Την ίδια ώρα, βέβαια, «βγάζει φλύκταινες» όταν αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πως το «δημογραφικό» και ότι άλλο επικαλούνται είναι ο φερετζές κάτω από τον οποίο επιχειρούν να κρύψουν τη στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης με την οποία πετυχαίνουν με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: Το κεφάλαιο και το κράτος του απαλλοδοτούν από το «κόστος» της Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα οι «πόροι» από τις εισφορές των ασφαλισμένων, μέσα από τον τζόγο της ιδιωτικής ασφάλισης, θα μετατρέπονται σε «καύσιμη ύλη» της καπιταλιστικής κερδοφορίας, «για να δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία της οικονομίας», όπως αναφέρει ο χτεσινός «δωδεκάλογος» του υπουργείου.

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

**Τ**αυτόχρονα με την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, σε φορείες αρχικά και στα σωματεία στη συνέχεια, ξεκίνησαν και οι διαφημίσεις από διάφορες εταιρείες. Αντιγράφουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.

### ...Χρήση και Οφέλη

Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα ΖΕΥΣ γίνεται μέσω ενός απλού web browser, ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου. Υποστηρίζονται πολλαπλά είδη ψηφοδελτίων και εκλογικών συστημάτων, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ψηφοφορίες με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό, και ψηφοδέλτια για ταξινόμηση ψήφο (STV).

Είναι όμως έτσι;

**Εκτεταμένη παρουσίαση των προβλημάτων που παρουσιάζει η χρήση πλήρως ηλεκτρονικών συστημάτων για τη διενέργεια ψηφοφοριών έχει κάνει σε μελέτη της η Ρεβέκκα Μέρκουρι, καθηγήτρια του κολεγίου Μπριν Μορ των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Μέρκουρι, τα συστήματα αυτά:**

- Δεν παρέχουν στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει ότι η πολιτική επιλογή που έκανε είναι αυτή που καταγράφηκε, μεταδόθηκε ή πινακογραφήθηκε. Κάθε προγραμματιστής μπορεί να γράψει κώδικα που άλλο θα δείχνει στην οθόνη, άλλο θα καταγράφει και άλλο θα τυπώνει.
- Δεν παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αφού δεν προσφέρουν δυνατότητα χειρωνακτικής καταμέτρησης.
- Κανένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας δεν έχει πιστοποιηθεί από πλευράς ασφαλείας, με βάση τα πρότυπα της βιομηχανίας πληροφορικής.
- Ο τρόπος διάταξης των πληροφοριών μπορεί να παρέχει πλεονέκτημα σε κάποια κόμματα σε βάρος άλλων.
- Ο ρόλος των δικαστικών αντιπροσώπων, των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των εκλογικών αντιπροσώπων γίνεται τυπικός, αφού κατ' ουσία το αποτέλεσμα των εκλογών επαφίεται στην ακεραιότητα και αμεροληψία της ομάδας των ανθρωπών που προγραμματίζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν τα μηχανήματα.

• Η κρυπτογράφηση δεν προσφέρει εξασφάλιση, αφού όπως έχει αποδειχτεί ακόμα και η καλύτερη είναι δυνατόν να «σπάσει».

• Η ψηφοφορία μέσω Ιντερνετ προσφέρει οδούς παραχαράξης του εκλογικού αποτελέσματος από οποιοδήποτε σημείο της Υδρογείου. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές λογισμικού δεν μπορούν να διαφυλάξουν τα εταιρικά τους δίκτυα. Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψήφος ανοίγει το δρόμο για την απώλεια της εμπιστευτικότητας, την αγοραπωλησία ψήφων και τον εξαναγκασμό, ενώ εισάγει και την πολιτική ανισότητα μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ και όσων δεν έχουν.

**Εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε την επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας γιατί:**

**Θέλουμε τους συνταξιούχους να είναι πρωταγωνιστές σε όλες τις πλευρές της ζωής τους, όχι απομονωμένους στη γωνία, να μην μπορούν να διεκδικούν.**

Τι σημαίνει πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή «Δημοκρατία είναι να μπορείς να συζητάς, να ανταλλάσσεις γνώμες, να συμβάλλεις στη διαμόρφωση και την υλοποίηση αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συλλόγου και τη ζωή σου. Να μπορεί ο κάθε συνταξιούχος να λέει τη σκέψη του στους άλλους. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συμμετοχή, τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Γιατί στη Γενική Συνέλευση γίνεται η εξής διαδικασία:

**Ενημέρωση:** Τα μέλη του Συλλόγου ενημερώνονται για τις εξελίξεις που υπάρχουν για τις συντάξεις, για τα θέματα οικονομίας που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Για τις διάφορες δραστηριότητες που προγραμματίζει ο σύλλογος.

**Συζήτηση:** Μετά την ενημέρωση, ο κάθε συνταξιούχος έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του πάνω σε αυτά που τέθηκαν και ακούστηκαν. Να εξηγήσει το σκεπτικό του στο γιατί γίνονται όλα αυτά σήμερα, γιατί, για παράδειγμα, δεν έχουμε την Υγεία που θα θέλαμε να έχουμε. Να προτείνει κινητοποιήσεις και δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τον Σύλλογο.

**Αποφασίζουμε:** Αφού γίνει η συζήτηση και εκφραστούν οι απόψεις και οι σκέψεις πάνω στα θέματα που έχουν τεθεί στη Γενική Συνέλευση, οι συνταξιούχοι που συμμετέχουν σε αυτήν αποφασίζουν πώς θα δράσει ο σύλλογος, με την παρουσία τους στη δράση κατοχυρώνουν την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν πάρει.

**Πώς μπορεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία να εξασφαλίσει την εγκυρότητα, την ασφάλεια των αποφάσεων και τα προσωπικά δεδομένα;**

**Δεν μπορεί!** Προφανώς και η τεχνολογία εξελίσσεται και μπορεί και μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη ζωή μας, δεν είμαστε γενικά ενάντια στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Όμως, όλες οι μέθοδοι μελέτης που έχουν γίνει για την ηλεκτρονική ψηφοφορία από επιστήμονες και μηχανικούς συνηγορούν και αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστούν με τίποτα η εγκυρότητα και η ασφάλεια των αποφάσεων.

**Η διαδικασία, επίσης, ελέγχεται από τη διεξάγουσα αρχή και την εφορευτική επιτροπή.** Ποιοι απαρτίζουν αυτές τις αρχές; Με ποια διαδικασία ελέγονται; Με ποια κριτήρια επιλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν στην κατοχή τους όλα τα ονόματα και όλα τα email όλων όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου; Για ποιο λόγο παρέχεται δωρεάν η πλατφόρμα; Δεν διασφαλίζεται πουθενά ρητά ότι τα δεδομένα από τις ψηφοφορίες δεν χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για οποιοδήποτε σκοπό. Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο φορέας γνωρίζει ποιοι συμμετείχαν και ποιοι όχι στην ψηφοφορία είναι πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους».